

MEIDIELINGSBLËD ZONDAG 20 oktober 2024

09.30 uur

Grutte Tsjerke

Voorganger:

dhr. W. Feddema

Met medewerking van:

kinderkoor De Blide Sjongers

Kind van dienst:

Janne van der Veen

Kindernevendienst:

groep 1-8

Lector:

Janet Visser

Organist:

Johan Boeijenga

Collecten:

1^e Diakonie, 2^e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus

Extra collecte uitgang:

Kerk in Actie Werelddiaconaat Wereldvoedseldag Indonesië

Presentatie gemaakt:

Onno Bouma

Bediening presentatie:

Chris Veenstra en Yme Dijkstra

Meidielingsblêd:

Froukje de Beer

BLOEMENGROET:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging wegens overlijden naar de heer S. de Graaf, Fiskbuorsterwei 6

VOLGENDE WEEK ZONDAG 27 oktober 2024:

- hebben we als gastvoorganger ds. D. Schreurs
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8
- is er koffiedrinken na de dienst

AGENDA:

- maandag 21 oktober om 19.30 uur kerkenraadsvergadering
- woensdag 23 oktober: 20.00 uur Groeigroep 'Dichterbij', inloop 19.45 uur bij fam. Goodijk
- zondag 27 oktober: Connectavond 15 t/m 18 jaar
- zondag 27 oktober: om 19.00 uur Gebeds(heal)oere yn de Grutte Tsjerke

ANDERE MEDEDELINGEN:

Allerzielen in de Grutte Tsjerke

Allerzielen is van oorsprong een gedenkdag uit de Rooms-Katholieke traditie, die volgde op Allerheiligen, dat altijd op 1 november valt. Wordt op Allerheiligen de heiligen uit de kerkelijke traditie herdacht, op Allerzielen gaan mensen wereldwijd naar de mis om te bidden voor hun overleden geliefden, en naar de kerkhoven om bloemen en lichtjes te plaatsen. De Protestantse kerken kennen deze traditie niet op deze manier. Zij herdenken degenen die gestorven zijn in het afgelopen jaar in de kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (dit jaar is dat op 24 november).



Toch zien we in de afgelopen jaren, dat Allerzielen wat algemener een gedenkdag is geworden, om even stil te staan en geliefden te gedenken, en een kaarsje op te steken. Op televisie zien we rond deze tijd korte uitzendingen, waarin iemand een kaarsje aansteekt en vraagt aan de kijker: 'Voor wie steek jij een kaarsje aan?'

Al enkele jaren is de Grutte Tsjerke op Allerzielen geopend. Ook dit jaar is op zaterdag 2 november van 19.00-20.00 uur de kerk open voor iedereen in ons dorp, die dat wil, die even stil wil zijn en een kaarsje wil aansteken. Daar hoef je geen lid van de kerk voor te zijn. De kerk is gewoon open voor jou en de toegang is vrij! Je kunt naar binnen lopen en er weer uitgaan wanneer jij wilt. Wees welkom!

SIRKELSLAG

9 TOT EN MET 12 JAAR



Neem deel aan de Whatsappgroep



GA JIJ DE STRIJD AAN TEGEN ANDERE GEMEENTEN?

Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit heel Nederland.

GRATIS

Aanmelden via
QR, app of mail
tot 21 oktober

Dag informatie:



Vrijdag 25 oktober 2024



19:00 tot 21:00



Dorpshuis Túnawerth

Aldbuorren 13, Ternaard



Aanmelden/contact:



Renske: 0655900420

Lidewij: 06-55995540



Renskeriemersma@hotmail.nl

Lidewij2002@gmail.com

OpenDeurDienst

Zondag was de eerste Opendeurdienst van dit seizoen. Tijdens deze dienst was er een moment voor het leggen van stenen bij een altaar op de avondmaalstafel. De overdenking werd gedaan door Hanna Swart. Zij deed de verkondiging naar aanleiding van Jozua 4. In dit bijbelverhaal werden 12 stenen door de 12 stammen opgericht als een monument na het doorkruisen van de Jordaan. Dit is te vergelijken met de dingen die wij als mensen doen en wij daar God/Jezus voor willen danken. Als zichtbare handeling legden de gemeenteleden een ingekleurde steen bij het altaar. Na de doorkruising van de Jordaan werd er op de plaats waar de Ark van het verbond en priesters stonden in het midden van de Jordaan een gedenkteken opgericht, ook met 12 stenen. Deze 12 stenen staan voor alle activiteiten waarvan wij als mens denken: “hier kunnen wij Gods hulp wel gebruiken”. Hier werden gladde stenen voor op het altaar gelegd. De live muziek van het Ternaarder groepje sloot mooi aan bij de dienst en de jongste jeugd genoot tijdens de dienst van het inkleuren van de stenen voor het altaar. Volgende maand, op de tweede zondag weer een OpenDeurDienst.



LITURGIE:

Welkom

Intochtslied: **Lied 1005**: zoekend naar licht

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Klein gloria

ELB 402: Toen ik naar mijn naaste zocht : 1, 3, 4 en 6

Inzameling van meegebracht speelgoed -> Moment verzorgd door commissie

Liederen door Blide sjongers:

- Recept voor liefde
- Grote schoonmaak

Gebed bij openen Bijbel

Schriftlezing: Matteus 25: 31 – 46

Psalm 84: 1 en 4 De nieuwe psalmberijming

Verkondiging (met interactie moment volwassen en kinderen)

ELB 398: Handen heb je om te geven

Liederen door Blide sjongers:

- Ay ay kapitein
- Er was eens

Slotgebed, geëindigd met Us heit yn de himel

Collecte

Liederen door Blide sjongers:

- Stel je toch voor
- Waarom

Slotliet: LLL154 Graach wol ik dyn tsjinner wêze

Segen

3x Amen zingen

Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan scriba Froukje de Beer (571019 of scriba@pkn-ternaard.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). Info/mededelingen voor de website graag ook doorgeven aan de scriba.