

## MEIDIELINGSBLÊD Stille Zaterdag 4 april 2026

19.30 uur

**Grutte of Antoniustsjerke**

Presentatie gemaakt: Baukje Hiddema

Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Hessel Keegstra

Meidielingsblêd: Froukje de Beer

### PAASZONDAG

- hebben we als gastvoorganger de heer P. Poort

- is er geen kinderkerk. De kinderen worden in de kerk verwacht

### LITURGIE:

Uitleg van het liturgisch bloemstuk

Openingstekst

Stille zaterdag is een moment van bezinning

De Heer is in het graf gelegd

We gaan luisteren naar het lied : Stil mijn ziel wees stil

<https://youtu.be/-Wt1F29MhTg?si=M97PHiaCDqvi6lB5>

Gebed op de stille zaterdag

Aankondiging lied en uitleg

We gaan luisteren naar het lied Door de wind <https://www.youtube.com/watch?v=oDjsAm-oMhs>

Lezen: Lucas 23: 50-56 (NBV)

Jezus wordt in het graf gelegd, afgebeeld door zandtekening

<https://youtu.be/faA-6ZJprTo?si=EBBJTYDrUh5L6Ltl>

Lezen: Mattheus 27: 57-66 (NBV)

We luisteren naar het lied : Via Dolorosa <https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA>

Lied kort ingeleid

De Paaskaars wordt binnen gebracht

We gaan luisteren naar het lied “ontsteek dan een lichtend vuur”

<https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY>

Het lezen van de geloofsbelijdenis

We gaan luisteren naar het lied: Als een hert dat verlangt naar water

<https://youtu.be/4AgNOVcnovY?si=J1Gr-aJ7NtglsuRa>

Gedicht

Gebed

We gaan luisteren naar het lied: Op U Alleen, mijn licht, mijn kracht

<https://youtu.be/PvYavbBRpPc>

Afsluiting

We verlaten in stilte de kerk

