

MEIDIELINGSBLÊD Stille Zaterdag 30 maart 2024

22.00 uur	Grutte Tsjerke
Voorganger:	da. Hilde Graafland
Lector:	Janneke Goodijk
Organist:	Johan Boeijenga
Presentatie gemaakt:	Chris van der Veen
Bediening presentatie:	Chris Veenstra en Yme Dijkstra
Meidielingsblêd:	Froukje de Beer

LITURGIE:

Liturgie voor de PAASWAKE-DIENST op STILLE ZATERDAG 30 maart 2024

Als we de kerk binnenkomen is het donker en stil.

Iedereen heeft bij de ingang van de kerk een paaswake-kaarsje ontvangen. We zullen het straks ontsteken aan het licht van de paaskaars. We waken en wachten als wachters op de morgen (Psalm 130).

In deze nacht lezen we, hoe de Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, keer op keer getuigt van de God die doet opstaan en leven.

In de Paasnacht werden van oudsher mensen gedoopt. Zij werden opgenomen in het volk van God, de gemeente van Christus. Ook de meesten van ons zijn eenmaal gedoopt. Wij willen in deze dienst ook onze doop gedenken en onze doopbelijdenis vernieuwen, staande rond de doopvont.

Voor degenen, die dat willen, is er de mogelijkheid een zegening te ontvangen door een kruisje van water op het voorhoofd, waarbij de woorden gesproken worden: 'Het is de Geest die levend maakt'. Daarvoor is gelegenheid na onze geloofsbelijdenis.

Voelt u zich vrij om daar wel of niet gebruik van te maken.

Stilte

We gaan staan

Votum en groet

Gebed

DE INTOCHT VAN HET LICHT

De diaken brengt de nieuwe paaskaars binnen, als symbool van de lichtende opstanding van onze Heer. Als de kaars op het liturgisch centrum staat, geven we het licht aan elkaar door.

Zingen: NLB 637 (O vlam van Pasen steek ons aan)

De kerkelijke kleur verandert van paars in wit

HET GETUIGENIS VAN DE SCHRIFT

Gebed

Het getuigenis over de schepping.

Lezing: Genesis 1: 1-5 en vanaf v26-2: 3

Zingen: 'Ik zal er zijn' van Sela

Het getuigenis over de zondvloed die de aarde verzwoeg en over Noach, zijn gezin en de dieren die gered werden.

Lezing: Genesis 6: 5-22 en 8: 15-22

Zingen: NLB 350: 1, 2, 3, 4, 7 (Het water van de grote vloed)

Het getuigenis over de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee

Lezing: Exodus 14: 9-31

Zingen: Evangelische Liedbundel 246 (Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser)

Het getuigenis over het nieuwe verbond van God

Lezing: Ezechiël 37: 1-14

Zingen: NLB 610: 1, 3, 4 en 6 (Zo dor en doods, zo levenloos)

Het getuigenis over de opstanding van onze Heer Jezus Christus

Lezing: Lukas 24: 1-9

DOOPGEDACHTENIS

We gaan allen rondom de doopvont staan. Water wordt uitgegoten in de doopvont.

Zingen: Opwekking 181 (Majesteit, groot is zijn majesteit)

We blijven rond de doopvont staan.

*Er is nu gelegenheid om naar voren te komen om een zegening te ontvangen.
Het orgel speelt zachtjes.*

Zingen: Evangelische Liedbundel 125 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)

Zegen

Onder vrolijk orgelspel mogen we vanavond naar huis gaan.

Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan scriba Froukje de Beer (571019 of scriba@pkn-ternaard.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). Info/mededelingen voor de website graag ook doorgeven aan de scriba.