

MEIDIELINGSBLĒD ZONDAG 6 september 2020 Heilig Avondmaal

09.30 uur	Grutte Tsjerke
Voorganger:	da. Hilde Graafland
Lector:	Froukje de Beer
Organist:	Johan Boeijenga
Collecten:	1 ^e Diakonie, 2 ^e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte uitgang:	Eigen jeugdwerk
Presentatie gemaakt:	Chris Veenstra
Bediening presentatie:	Gerrit Sipma en Hessel Keegstra
MeidielingsblĒd:	Froukje de Beer

BLOEMENGROET:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar mevr. Y. Meinema- Machiela Nijbuorren 52

ZIEKEN:

Mevr. R. de Beer- Monsma , Gysbert Japikstrjitte 37, komt komende week weer thuis

Heilig Avondmaal (lopend)

Vandaag hopen we het Heilig Avondmaal te vieren in de kerk.

Ook de mensen, die thuis meekijken en meeluisteren kunnen weer meevieren.

Net als bij de Avondmaalsvieringen in de afgelopen internetperiode, kunt u

zorgen dat u van tevoren een stukje brood en een glaasje wijn (of sap of water)

klaar hebt staan. Als we het tafelgebed hebben gelezen en gebeden en de

instellingswoorden hebben gehoord en het voorbereidingslied hebben beluisterd, en vóórdát de mensen in

de kerk gaan lopen, zal er gelegenheid zijn om thuis het brood te eten en de wijn te drinken. Hopelijk voelen we ons zo verbonden met de Heer en met elkaar!

Ook de kinderen mogen weer mee om de zegen te ontvangen.



VOLGENDE WEEK ZONDAG 13 september 2020 om 14.00 uur

Intrededienst van da. Hilde Graafland

door ds. Anne Elverdink

Ook (her)bevestiging van ambtsdragers:

*Onno Bouma (diaken)

* Minke van der Wal-Schoorstra (ouderling)

* Gosse Hiemstra (kerkrentmeester)

* Froukje de Beer-Hoekstra (scriba)

en afscheid van Arjen Kalma (diaken)



In verband met de Coronaregels vragen wij u, om u **van te voren**, uiterlijk vrijdag 11 september **aan te melden** voor deze blijde dienst bij de scriba Eelke Goodijk, tel. 571988 of 06-12522662 e.goodijk@knid.nl

Volgende week zondag is er wel kinderkerk

Volgende week zondag is de deurcollecte bestemd voor Actie Sprinkhaan

Boeren in Oost-Afrika en Zuid-Azië vechten tegen de verwoestende sprinkhanengolf. Deze golf trekt van het ene gebied naar het andere. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op en dat maakt de armoede en de honger in deze gebieden nog groter. Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met waarschuwingssystemen die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest.

AGENDA:

- 9 september inleverdatum kopij kerkblad Meiinoar op de Akker

ANDERE MEDEDELINGEN:

Ouderenpastor Marianne Folbert is de komende week van 7 t/m 11 september met vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met da. Hilde Graafland.

Op zondag 20 september is het **startzondag**. Vanwege Corona hebben we een aangepaste opzet, waar we heel enthousiast over zijn. Het belangrijkste wat jullie moeten weten is het volgende:

We beginnen de diensten om 10.30 uur.

De kinderen van de basisschool mogen met hun ouders naar het Dorpshuis. Daar zal een speciale dienst gehouden worden met Da. Hilde Graafland en de leiding van de kinderkerk.

De 12plussers kunnen naar de Lytse Tsjerke, waar pastor Marianne Huisman met het jeugdteam een jeugddienst houdt.

En de ouderen worden verwacht in de Grutte Tsjerke, met pastor Marianne Folbert als voorganger.

Na de dienst komen we bij elkaar - op afstand - in de pastorietuin aan de Holwerterdyk 6. Als het slecht weer is ergens onderdak. Het is de bedoeling dat ieder zijn of haar eigen lunchpakketje meeneemt. Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd.

Op deze wijze hopen we een goede start te maken als gemeente in deze bijzondere tijd!

LITURGIE:

Zingen: Intochtslied Psalm 27: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met Gods Heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 8: 5 - 13

Luisteren: Amazing Grace <https://www.youtube.com/watch?v=JBleir8YsR8>

Verkondiging: *Spreek het verlossende woord!*

Zingen: Lieteboek 840 Jo, myn Hear, sizze 'kom' en ik kom

Dienst van de Tafel (Uit: Dienstboek, een proeve, nr.9)

U komt onze dank toe,

HEER onze God,

overal en altijd,

door Jezus, onze Heer.

Want Gij hebt omgezien

naar mensen met honger en dorst:

het brood van uw leven

en de wijn van uw liefde

reikt Gij ons aan,

een maaltijd van overvloed

voor alle volken

stelt Gij in het vooruitzicht.

Daarom, HEER onze God,

voegen wij ons in het grote koor

van allen die U eren en dienen,
van de heiligen van naam
en van al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd,
met Abraham, Isaäk en Jakob,
en roepen wij uit alle macht:

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is uw roepstem,
uw woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor voor wat leeft in ons hart,
uw milde hand die het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen, wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

**Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.**

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend ons de Geest van uw liefde

en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn, zoals Gij ons wilt dienen:
het brood breken en delen,
rechtzetten en heelmaken
en behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw Rijk ons nabij,
God onze Vader, gezegend tot in eeuwigheid
door Jezus Christus, onze Heer.

Onze Vader...

Laten we elkaar toeknikken en de vrede van Christus toewensen
Bij de voorbereiding zingen we:
Sa't in reahart nei wetter smachtet (Lieten fan Leauwe en Langstme 159)

Uitdeling en viering
Dankgebed en voorbeden
Zingen als slotlied: Gezang 170: 2 en 6 (Liedboek voor de Kerken)
Zegen

Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer (571019 of j_de_beer@hetnet.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). Info/mededelingen voor de website graag doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl).