

Zondag 29 maart via kerkomroep.nl:

Meditatieve dienst in de Grutte Tsjerke van Ternaard met de nieuwe voorganger van de Protestantse Gemeente te Holwerd en de Protestantse Gemeente te Ternaard: da. Hilde Graafland

Ouderlingen: Bert Folbert (Ternaard) en Gerrit Bilker (Holwerd)

Lector: Janneke Goodijk

Liturgie

Welkom en mededelingen

Lied/muziek: Welk een vriend is onze Jezus (Nederland Zingt)

Onze hulp

Gebed

Schriftlezing: Johannes 15: 9-17

Lied/muziek 'k Stel mijn vertrouwen (Nederland Zingt, met kinderkoor in Ichthuskerk)

Overdenking

Lied/muziek Mijn Jezus, ik houd van U (Nederland Zingt)

Dankgebed en voorbeden

Afsluitende woorden

Zegen(bede)

Lied/muziek (Alles wat over ons geschreven is (Nederland Zingt)

Tijdens afloop van de normale eredienst zou er een deurcollecte worden gehouden. Dit gaat dus niet door. Van Kerk in Actie ontvingen wij het verzoek om het project Borderline Lesvos te Lesbos te ondersteunen. In deze tijd dat wij het moeilijk hebben, hebben deze mensen het extra moeilijk. Wij ondersteunen deze actie van harte. (zie flyer)

Tige tank

Voor de lieve welkomstkaartjes, appjes, de pepermint en de handjes, die ik allemaal in mijn brievenbus vond. Het zal wat langer duren voor ik precies weet van wie ik het allemaal gekregen heb. Maar in deze bijzondere tijd voelt het wel heel welkom en heel hartelijk!

We gaan deze zondag beginnen met korte diensten vanuit de Grutte Tsjerke voor de kerktelevisie. Het voelt voor mij, dat ik toch ergens een begin kan maken met mijn werk in Ternaard en Holwerd.

Wat ik verder kan doen, zijn 1 op 1 (of 2) contacten met mensen die fit zijn. Dat geeft gelegenheid voor kennismakingsbezoekjes! Stelt u of jij dat op prijs, laat het dan weten, dan maken we een afspraak.

Mailadres: H.Graafland1@kpnplanet.nl. Voor app mag je mijn mobielnummer gebruiken: 06-33705811. Voor telefoon graag mijn vaste nummer: 347660.

Ik hoop, dat de dienst vanuit de kerk met jullie thuis goed zal verlopen, en dat we Gods nabijheid daarin mogen ervaren.

Freonlike groetnis, da Hilde Graafland

kerk in actie

Geloof in delen - juist nu!

Geachte gemeenteleden en andere kijkers naar deze kerkdienst,

Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Voor de partners van Kerk in Actie is het steeds moeilijker om kwetsbare mensen, ouderen en kinderen, te ondersteunen. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!

Daarom vragen we uw steun voor het project Borderline Lesvos.

Borderline Lesvos helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures weinig van terecht. Nog steeds komen iedere maand veel vluchtelingen aan op de kust. De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van Lesbos.

Borderline Lesvos begon in 2015 en werd in 2016 een onafhankelijke NGO. Ze zijn actief met verschillende projecten, zoals de eerste opvang van vluchtelingen (noodhulp), maar ook met integratieprojecten die samenwerken met de lokale bevolking en vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven dat het opbouwen van een inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardigheid, waarbij bruggen gebouwd worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de zogenaamde 'vluchtelingencrisis'

Samen met Kerk in Actie geloven wij in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun het project met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op rekeningnummer van de diaconie van Ternaard, rek.nr. NL73RABO0307866750 onder vermelding van "vluchtelingen Lesbos". Heel hartelijk dank!

Namens de diaconie.

Volgende week zondag 5 april is het Palmzondag, dan wordt Jezus toegejuicht als Hij op een ezel Jeruzalem binnen rijdt. Omdat er nu geen kindernevendienst is vind je het misschien wel leuk om thuis een Palmzondag stok te maken. Maak er een leuke foto van en stuur deze voor donderdag 2 april op naar: mariannefolbert@hotmail.com. Dan laten we de resultaten zien op zondag 5 april. Doen jullie mee?

Zo kun je een Palmzondagstok maken:

Materiaal:

Houten kruis:

- latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang
- touw of metaaldraad

Buxustakjes, of andere groene takjes

Stroken gekleurd crêpepapier

Plakband

Rozijnen of krenten

Draad en naald

Pinda's in de dop

Citroen of sinaasappel

Een ei (echt of chocolade)

Broodhaantje

Fixeer het kruispunt van de takken of latten met touw of metaaldraad.

Dit werkje kunt u het beste vooraf doen.

Omwikkel het kruis met crêpepapier. Rijg van dertig pinda's een slinger. Rijg ook een ketting van de rozijnen of de krenten. Versier het kruis met de verschillende onderdelen. Zet het broodhaantje er tot slot bovenop.

Wil je zelf een broodhaantje maken? Kijk dan voor tips op:

<https://www.bakkenzoalsoma.nl/2014/04/paashaantjes-van-brood.html/>



Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer (571019 of j_de_beer@hetnet.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). Info/mededelingen voor de website graag doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl).

