

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 21 maart 2021

09.30 uur	Grutte Tsjerke
Voorganger:	da. Hilde Graafland
Lector:	Jannechien van der Kooi
Collecten:	1 ^e Diakonie, 2 ^e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte uitgang:	
Presentatie gemaakt:	Gretha Hoekstra
Bediening presentatie:	Yme Dijkstra en David de Vries
Meidielingsblêd:	Froukje de Beer

BLOEMENGROET:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar fam. R. v.d. Haak, Halbertsmastrijtte 11. Zij waren op 1 maart 30 jaar getrouwd.

ZIEKEN:

Bert Folbert, Herweijstrjitte 51, kwam weer thuis uit het ziekenhuis.

VOLGENDE WEEK ZONDAG 28 maart 2021

- hebben we als gastvoorganger ds. G. van Wieren van Oosternijkerk

AGENDA:

ANDERE MEDEDELINGEN:

Weer 30 personen in de kerk!

Nadat we weer 2 zondagen de diensten online hebben gehouden, is er besloten om volgende week weer 30 personen in de kerk te verwelkomen. U kunt zich aanmelden via aanmelden.pkn-ternaard.nl. Dit kan tot de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst tot 18.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is reserveren voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn om te reserveren. Beschikt u niet over de mogelijkheid u digitaal aan te melden, dan kunt u zich aanmelden bij de scriba, telefoonnummer 0519-571019.

Personen die aan de dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de presentatie verzorgen, de lector, de leiding van de kinderkerk, de bloemenbezorger en de zangers in het gelegenheidskoor, zijn hier niet bij inbegrepen.

Deze personen hoeven zich niet aan te melden op de website. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ook niet aangemeld te worden. **Wij zien er naar uit u weer in de kerk te mogen ontmoeten!**

Samen aan het Paasontbijt

Zondag 4 april is het Pasen. Een hoge feestdag in de kerk, maar door Corona moeten ook dan gelovigen zoveel mogelijk thuis blijven. Er mag slechts 1 persoon op bezoek komen.

Wij hebben het volgende bedacht:

Wat wél kan en mag is dat 1 persoon bij een ander (kan ook een gezin zijn, of een echtpaar) 's morgens het Paasontbijt gaat mee eten. Eventueel kan daarna gezamenlijk de Paasdienst gevolgd worden. Dan maken we er – ook al is het in klein verband – toch sámen een vrolijk Pasen van.

Dit is allemaal niet aan leeftijd gebonden!

Mochten de regels tegen die tijd versoepelen, dan breiden we uit zodat meer mensen mee kunnen doen aan het ontbijt!

Geef je op, als jij samen met anderen een feestelijk begin van de Paasdag wil maken door je ontbijt te delen of door bij een ander op bezoek te gaan.

- Ja, ik wil wel voor een ontbijt zorgen: naam en telefoonnummer...
- Ja, ik doe graag mee met het ontbijt bij anderen: naam en telefoonnummer...

Geef dit voor 29 maart door aan: Minke van der Wal (tel. 571708) of Marianne Folbert (571819)

Online collecteren:



ONLINE Collecte

PKN Ternaard
Zondag 21 maart 2021

Scan de QR-codes hieronder met uw mobiele telefoon om zo via een betaalverzoek een zelfgekozen bedrag aan de collectes van deze week te schenken.

Maakt u het bedrag liever zelf over? Gebruik dan de gegevens onder de QR-code.

Hartelijk dank voor uw gift!

Collecte Diaconie



U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard
o.v.v. Diaconie Collecte 21 maart 2021

**Collecte College van
Kerkrentmeesters**



U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard
o.v.v. College Collecte 21 maart 2021

**Extra Collecte:
Kerk in Actie**



U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard
o.v.v. Extra Collecte 21 maart 2021

LITURGIE:

Welkom

Intochtslied: Psalm 84: 1 <https://www.youtube.com/watch?v=erH1kDCDOBI>

Stil gebed, votum en groet

Voor de kinderen: Ik zegen jou <https://www.youtube.com/watch?v=x-9A7dpl5y0>

Gebed van verootmoediging

Woord van genade

Lied: Jezus alleen <https://www.youtube.com/watch?v=00SyDh76pLA>

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Markus 8: 34-35 en 15: 16-22

Lied: Let op het Lam (Watch the Lamb)

Watch the Lamb!

Walking on the road to Jerusalem.

The time had come to sacrifice again.

My two small sons the walked beside me on the road.

The reason that they came was to watch the lamb.

‘Daddy, daddy, what will we see there?

There ’s so much that we don’t understand’.

So I told them of Moses and father Abraham,

And then I said: dear children, watch the lamb.

For there will be so many in Jerusalem today.

We must be sure the lamb doesn’t run away.

And I told them of Moses and father Abraham,

And then I said: dear children watch the lamb.

When we reached the city I knew something must be wrong.

There were no joyful worshippers, no joyful worshipsongs.

I stood there with my children in the midst of angry men

And then I heard the crowd cry out: ‘Crucify Him!’

We tried to leave the city but we could not get away,

Forced to play in this drama a part I did not wish to play.

Why upon this day were men condemned to die?

Why were we standing here where soon they would pass by?

I looked and said: even now they come.

The first one cried out for mercy, the people gave him none.

The second one was violent, he was arrogant and loud.

I still can hear his angry voice screaming at the crowd.

Then someone said: ‘There’s Jesus’. And I scarce believed my eyes

A man so badly beaten, He barely look alive,

Blood pured from His body from the thorns upon His brow,

Running down the cross and falling tot the ground.

I watched Him as He struggled, I watched Him as He fell.

The cross came down upon His back, the crowd began to yell.

In that moment I felt such agony, in that moment I felt such loss,
Until a Roman soldier grabbed my arm and screamed: You, carry His cross'.

At first I tried to resist him, then his hand reached for his sword.
And so I knelt and took the cross from the Lord.
I placed it on my shoulders and started down the street,
The blood that He'd been shedding was running down my cheek.

They led us to Golgotha, they drove nails deep in His feet and hands
And yet upon the cross I heard Him pray: 'Father, forgive them'.
Oh never have I seen such love in any other eyes.
'Into Thy hands I commit my spirit' He prayed and then He died.

I stood for what seemed like years, I'd lost all sense of time,
Until I felt two tiny hands holding trough to mine.
My children stood there weeping, I heard the oldest say:
'Father, please, forgive us, the lamb ran away.

Daddy, daddy, what have we seen here,
There's so much that we don't understand'.
So I took them in my arms and we turned and faced the cross.
And then I said: dear children, watch the Lamb!

Verkondiging: Achter Jezus aan

Lied: NLB 835 Jezus ga ons voor <https://www.youtube.com/watch?v=udrbR7arvTI>

Dankgebed en voorbede

Slotlied: NLB 575 Jezus, leven van ons leven <https://www.youtube.com/watch?v=7-DOjolvvGM>

Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan scriba Froukje de Beer (571019 of scriba@pkn-ternaard.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). Info/mededelingen voor de website graag ook doorgeven aan de scriba.

