

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 3 MAART 2019, wereldgebedsdag

→ Voor de jeugd van 12-16 jaar is er vandaag om 09.30 uur JEUGDKERK in Sils (Lytse Tsjerke)

Voorafgaand aan de dienst in de Grutte Tsjerke is er koffiedrinken en er is limonade voor de kinderen.

09.30 uur	Grutte Tsjerke (te zingen liederen: zie onderaan)
Voorganger:	Onno Bouma / Wereldgebedsdagcommissie
Kind van dienst:	Jan Jelle Schoorstra
Kindernevendienst:	geen; de kinderen kunnen tijdens de dienst in de kerk aan een tafel zitten kleuren...
Lector:	-
Organist:	Jelke Koolstra
Oppasdienst:	Diana Keegstra en Marieke de Beer
Collecte:	bestemd voor 3 projecten in Slovenië: ASPI-centrum, voor autistische jongeren en jongeren met het Asperger-syndroom / Blijf van mijn lijf huis voor moeders / Roma-project in Pušca
Extra collecte uitgang:	-
Presentatie gemaakt:	Peter Christiaan Veenstra
Bediening presentatie:	Chris Veenstra en Oane Talsma

Vanavond om 20.00 uur Jongeren catechesegroep bij Marianne Folbert

BLOEMENGROET:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en als blijk van waardering en dank voor haar werkzaamheden als ledenadministrateur naar Tina-Renske Visser-Posthumus, Holwerterdyk 24.

ZIEKEN: -

VOLGENDE WEEK ZONDAG 10 MAART:

- hebben we als gastvoorganger ds. E. v.d. Veer uit Ferwert
- is er wel kinderkerk, maar geen oppas
- zingen we als kinderlied: Jezus is de goede herder (<https://www.youtube.com/watch?v=2lfrW-gUdag>)

AGENDA:	Ma. 4 mrt.	Consistorievergadering, 19.30 uur in Tunawerth
	Di. 5 mrt.	Moderamenvergadering, 20.00 uur bij Baukje
	Wo. 6 mrt.	Vrouwengeloofsgespreksgroep, 20.00 uur
	Do. 7 mrt.	Buurtbakje, vrije inloop tussen 9.30 en 11.00 uur in de bibliotheek

ANDERE MEDEDELINGEN: -

TE ZINGEN LIEDEREN TIJDENS DE DIENST:

Tussentijds 1 →
NLB 868
NLB 333
Kinderlied: Hoe kwam Mozes door de rode zee
(https://www.youtube.com/watch?v=D4kgIJKJ_A4)
Psalm 146
NLB 422
NLB 416
NLB 833
OLB 393

Tussentijds 1

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat.

Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.