

MEIDIELINGSBLÈD ZONDAG 28 JANUARI 2018

09.30 uur	Grutte Tsjerke * liturgie z.o.z. *
Voorganger:	ds. D. Schreurs uit Hegebeintum
Kind van dienst:	Minke Sijtsma
Kindernevendienst:	groep 1-4 en groep 5-8
Lector:	Gerda Boersma
Organist:	Hayo Halbersma
Oppasdienst:	-
Collecten:	1 ^e Diakonie, 2 ^e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte:	Oecumene
Presentatie gemaakt door:	Jan Kuipers
Bediening presentatie:	Gerrit Sipma en Jan Kuipers

Bloemengroet:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Bert en Marianne Folbert-v.d. Heijden, Herweijstrjitte 51

Zieken: Br. B. Gulmans, Wjuk 13, is thuisgekomen vanuit De Waadwente

Volgende week, zondag 4 februari:

- is een schoolkerkdienst m.m.v. kinderen en leerkrachten van CBS It Harspit
- hebben we als voorganger onze ouderenpastor Marianne Folbert
- is er géén kinderkerk, maar wél oppas

Agenda:

- Zo. 28 jan. Gebedshealoere, 19.00 uur in de Grutte Tsjerke
- Ma. 29 jan. Diakonievergadering, 19.30 uur bij Arjen Kalma
- Zo. 18 febr. Seminar Mediaopvoeding, meer info hieronder

Seminar Mediaopvoeding' van Stichting Gezinsfundament

Op zondagavond 18 februari 2018 verzorgen we een seminar in de PKN-kerk in Ternaard. Onze christelijke ontwikkelingspsychologe, Imke Wijnhorst MSc., zal input geven over sociale media: hoe ga je daar mee om in de opvoeding van je kinderen? Hoe ga je om met gamen en met het gebruik van mobiele telefoons en tablets? Wat zijn de positieve kanten en de gevaren en hoe leer je kinderen om hier verantwoordelijk mee om te gaan? De focus ligt hierbij op kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Daarna zullen we in kleine groepjes uit elkaar gaan om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met elkaar aan de hand van stellingen. Tevens is er gedurende de avond voldoende ruimte om vragen te stellen aan Imke.

Vanaf 19:30 uur staan de koffie en thee klaar en we starten om 19:45 uur. De avond duurt tot circa 21:45 uur en vindt plaats in de Lytse Tsjerke: Nesserwei 6 in Ternaard. Je hoeft je niet in te schrijven. De toegang is gratis, deelnemers krijgen de gelegenheid een donatie te doen. Ouders en verzorgers maar ook grootouders, kinderwerkers of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! We verzorgen tevens een boekentafel met inspirerende boeken die je direct aan kunt schaffen. Je kunt de boeken contant betalen of door het invullen van een machtigingskaart. Ook is het mogelijk de boeken aan te schaffen via onze website. *Hopelijk tot ziens!*

Andere mededelingen:

- Baukje Boltjes is weer voor een aantal weken afgereisd naar Palm Tree, een project in Amanzimtoti in Zuid-Afrika. Zo nu en dan schrijft ze een stukje op haar weblog: baukjeboltjes-seeppma.be-more.nl
- Vandaag en volgende week kunt u de stembriefjes m.b.t. de voordrachten voor nieuwe ambtsdragers inleveren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk. Dit briefje zit ingesloten bij het kerkblad dat één dezer dagen bij u is bezorgd.

Mededelingen voor het Meidielingsblêd uiterlijk donderdags 18.30 uur doorgeven aan de scriba (571380 of o.bouma@knid.nl) • Het Meidielingsblêd staat (veelal vanaf vrijdagavond) op de site van onze gemeente: www.pkn-ternaard.nl • De kerkdienst beluisteren of bekijken is mogelijk (live of naderhand) via: www.kerkomroep.nl • Informatie/mededelingen voor de website kunnen ook aan de scriba worden doorgegeven

LITURGIE

- orgelspel
- binnenkomst kerkenraad
- woord van welkom
- zingen: NLB 26 vers 1 en 3
- stil gebed
- votum en groet
- zingen: Klein Gloria
- zingen: NLB 657 vers 1 en 2
- leefregel
- zingen: NLB 25 vers 6 en 7
- gebed
- zingen: Hou je aan de regels (https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E)
- lezing uit de Bijbel: Psalm 26 (N.B.G.-vertaling, 1951)
- zingen: NLB 919 vers 4
- preek over Psalm 26 vers 8 en 9: "HERE, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid. Raap mijn ziel niet weg met de zondaars, noch mijn leven met hen die bloed vergieten".
- zingen: NLB 834 vers 1, 2 en 3
- gebeden
- collecte
- zingen: NLB 418 vers 1, 2, 3 en 4
- zegen

Psalm 26: Betuiging van onschuld

26¹Van David.

Doe mij recht, HERE,
want ik heb in onschuld gewandeld;
op de HERE heb ik vertrouwd
zonder te wankelen.

²Toets mij, HERE, en beproef mij,
keur mijn nieren en mijn hart.

³Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen,
en ik wandel in uw waarheid.

⁴Bij de valsaards zit ik niet neer,
met de huichelaars ga ik niet om;

⁵ik haat het gezelschap der boosdoeners,
en bij de goddelozen zit ik niet neer.

⁶Ik was mijn handen in onschuld,
en maak de omgang om uw altaar, o HERE,

⁷terwijl ik luide een loflied doe horen,
en al uw wonderen vertel.

⁸HERE, ik heb lief de stede van uw huis,
de woonplaats van uw heerlijkheid.

⁹Raap mijn ziel niet weg met de zondaars,
noch mijn leven met hen die bloed vergieten,

¹⁰aan wier handen misdaad kleeft,
en wier rechterhand vol is van geschenken.

¹¹Ik echter wandel in onschuld –
verlos mij en wees mij genadig.

¹²Mijn voet staat op effen baan –
in de samenkomsten zal ik de HERE prijzen.