

MEIDIELINGSBLÈD ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017

09.30 uur **Grutte Tsjerke** * liturgie z.o.z. *
Voorganger: ds. M.J. Koppe uit Dokkum
Kind van dienst: Janelle Kuipers
Kinderkerk: groep 1-4 en groep 5-8
Lector: Gerda Boersma-Haakma
Organist: Hayo Halbersma
Oppasdienst: Tineke Willemsen-Steegstra en Anna Dijkstra
Collecten: 1^e Diaconie, 2^e College v. Kerkrentmeesters
Extra collecte: geen

Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar zr. P. Folbert-Burgerhout, Albertus Nautastrjitte 5, i.v.m. haar 90^e verjaardag op maandag 18 september j.l.

Volgende week zondag, 1 oktober:

-hopen we, zowel in de Grutte Tsjerke als in Spiker, het Heilig Avondmaal te vieren.
-is er daarom geen kinderkerk.
-zijn kinderen tot 9 jaar welkom bij de oppas in het dorps huis.

Andere mededelingen:

Afgelopen zondag 17 september heeft de diaconie een collecte gehouden voor twee hulporganisaties. De collecte voor Kerk in Actie gaat naar de hulpbehoevenden in Nepal en Bangladesh. Hier zijn honderden mensen omgekomen door de overstromingen. De andere hulporganisatie is het Rode Kruis. Deze organisatie zamelt geld in voor de bewoners van Sint Maarten. Deze zijn dakloos geworden door orkaan Irma. De collecte heeft het fantastische bedrag van € 440,00 opgeleverd!!!! Hartelijk dank voor jullie royale giften. Via de bank ontvingen wij nog giften van diverse gemeenteleden. Het totale bedrag is € 475,00!!! De diaconie zal dit aanvullen tot het bedrag van € 500,00. De diaconie heeft een paar weken geleden ook een bedrag van € 250,00 aan Kerk in Actie overgemaakt. Met deze giften kunnen we heel wat mensen helpen. Nogmaals hartelijk dank iedereen!!!

Agenda:

Woensdag 27 september – Uiterste inleverdatum kopij kerkblad en jaarboekje
Woensdag 27 september – Thema-avond van Stichting Interkerkelijk Platform Talma Sionsberg, onderwerp ‘Op weg naar de volmaakte mens’, sprekers dr. M. Möllers (chirurg Nij Smellinghe) en mevr. drs. E. Wiegman (directeur NPV Zorg voor het leven), 19.30 uur in de grote zaal van verpleeghuis De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68 in Dokkum.
Donderdag 28 september - Ouderengespreksgroep, 09.30 uur bij Marianne Folbert, Herweijstrjitte 51

Liturgie:

Orgelspel / Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom

Intochtslied, Psalm 89: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet / Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Zingen, Psalm 32: 1 en 2

Wetslezing

Zingen, NLB 316: 1, 3 en 4

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied, In Uw huis (met beamer)

Kinderen gaan naar de kinderkerk

Schriftlezing, Kolossenzen 2: 4-15

Zingen, NLB 641: 1-4

Schriftlezing, Hebreëën 9 : 11-15

Zingen, NLB 653: 1, 2 en 3

Verkondiging

Zingen, NLB 578

Lezen, Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen, ELB 212: 1 en 2

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Slotlied, ELB 357: 1, 2, 4 en 5

Zegen

Kinderlied, In Uw huis (met beamer)

Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.

Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.

In uw huis is liefde,
in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
in uw huis wil ik zijn.

Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.

Ik ben graag in uw huis, o God,
want U maakt Uzelf bekend.

Zingen, ELB 212: 1 en 2

1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

2. Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein....

Schriftlezing, Kolossenzen 2: 4-15 ⁴Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. ⁵Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. **Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood** ⁶Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. ⁷Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. ⁸Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. ⁹Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, ¹⁰en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. ¹¹In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. ¹²Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. ¹³U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. ¹⁴Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. ¹⁵Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Schriftlezing, Hebreëën 9 : 11-15 ¹¹Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – ¹²voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. ¹³Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, ¹⁴hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? ¹⁵Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

Slotlied, ELB 357: 1, 2, 4 en 5

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwten uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen.

2. In de harmonie der sferen klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen, stromen, zeeën, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen, 't werk dat van uw vreugd getuigt.

4. Open nu ook onze ogen, voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw Naam verhogen juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een vader, die in Jezus tot u vlucht.

5. Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog,
Gever van 't onsterfelijk leven, die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uw liefde eeuwig in uw vreugd zijn.