

MEIDIELINGSBLĒD ZONDAG 21 JANUARI 2018, viering Heilig Avondmaal

09.30 uur **Grutte Tsjerke * liturgie z.o.z. ***
Voorganger: ds. J.G. Arensman uit Drachten
Kind van dienst: Sytske Sterre de Vries
Kindernevendienst: -
Lector: Jannechien v.d. Kooi
Organist: Joop de Jong
Oppasdienst: Diana Keegstra en Annick Tilma
Collecten: 1^e Diakonie, 2^e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte: Werelddiaconaat
Presentatie gemaakt door: Onno Bouma
Bediening presentatie: Debora de Vries en Yme Dijkstra

10.45 uur **Spiker * liturgie is aanwezig ***
Voorganger: ds. J.G. Arensman uit Drachten
Organist: Kees Rensma
Collecten: Werelddiaconaat

Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar de fam. J. Dijkstra-Toro, Coert Lambertusstrjitte 14, i.v.m. de geboorte van hun zoon Ruben Auke op 19 oktober j.l.

Zieken: - zr. Y. v.d. Meer-Waaksma, Van Harinxmastr. 36, verblijft in de Waadwente (afd. Schokker / kamer 7)
- br. B. Gulmans, Wjuk 13, verblijft ook in De Waadwente (afd. Schokker / kamer 8)

Volgende week, zondag 28 januari:

- hebben we als gastpredikant ds. D. Schreurs uit Hegebeintum
- zingen we als kinderlied: Hou je aan de regels (https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E)
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8
- is er géén oppas aanwezig

Agenda: zondag 21 januari Groeien in Geloof, 19.45 uur bij Eelke & Janneke Goodijk
 maandag 22 januari Kinderkerkvergadering, 20.00 uur in SIL's
 maandag 22 t/m zondag 28 januari Elke avond: week van gebed, 19.00 uur in de Grutte Tsjerke*

*** Week van Gebed 2018: 'Recht door zee':** Ook dit jaar doet Ternaard weer mee aan de internationale Week van Gebed voor de Eenheid. Van 22-28 januari 2018 is er iedere avond vanaf 19:00 uur een interkerkelijk meditatief moment van een half uur in de Grutte Tsjerke. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland en andere landen komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, het dorp, de stad, het land en de wereld. De verschillende gebedsavonden worden vanuit het dorp door verschillende groepen georganiseerd. Een ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!!!

Andere mededelingen:

- Baukje Boltjes is weer voor een aantal weken afgereisd naar Palm Tree, een project in Amanzimtoti in Zuid-Afrika. Zo nu en dan schrijft ze een stukje op haar weblog: baukjeboltjes-seepma.be-more.nl
- De opening van *Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018* vindt plaats op zaterdag 27 januari a.s. tussen 21.30 en 22.00 uur. Er is gevraagd om daarna de kerkklokken 5 minuten lang gelijktijdig in heel Friesland gaan luiden! Dus mocht u zaterdagavond de kerkklok op een ongewoon tijdstip horen luiden, dan weet u waarom dat is....

LITURGIE

Alle liederen komen uit het Nieuwe Liedboek

Inleidend orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Welkom

Overlijdensafkondiging

Lied i.v.m. overlijden: ELB 186a: 1 en 2

Intochtslied: **Psalm 98 : 1 en 3** (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Gevold door: **Klein Gloria**

Verootmoediging

Wij zingen: **Lied 287 : 1, 2 en 4** (Rond het licht dat leven doet)

Gebed om de hulp van Gods Geest

Schriftlezing: Matteüs 14 vers 14 t/m 21 (NBV)

Kinderlied: **God kent jou vanaf het begin** (met beamer - <https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc>)

Verkondiging

Antwoordlied: **Lied 383 : 1, 2 en 3** (Zeven was voldoende, vijf en twee)

Wij belijden ons geloof

Wij zingen: **Lied 273 : 1, 2 en 3** (Looft God, die zegent al wat leeft)

Dankzegging en voorbeden

Inzameling van de gaven

Wij zingen: **Lied 273 : 4 en 5** (Looft God, want Hij spreekt onze taal)

Viering van het Heilig Avondmaal

Uitnodiging en dankzegging

Wij zingen: **Lied 405 : 1** (Heilig, heilig, heilig!)

Gedachtenis en Tafelgebed

Wij zingen: **Lied 381 : 4 en 5** (Wie geeft het brood, dat hongeringen voedt)

De gemeenschap van brood en wijn

Lofprijzing

Slotlied: **Lied 103-c : 1, 2 en 3** (Loof de koning, heel mijn wezen)

Uitzending en Zegen (gemeente: **Amen**)

Uitleidend orgelspel

Lied i.v.m. overlijden: ELB 186a: 1 en 2

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland, / door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, / wees mijn Gids in 't barre land.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, / vul mij met uw Geest steeds meer, / vul mij met uw Geest steeds meer.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige, / sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde, / groeiend naar uw beeld, o Heer.

Brood des levens, Brood des hemels, / voed mij dat ik groei naar U, / voed mij dat ik groei naar U.

Schriftlezing: Matteüs 14 vers 14 t/m 21 (NBV)

¹⁴Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.

¹⁵Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: 'Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.' ¹⁶Maar Jezus zei: 'Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.' ¹⁷Ze antwoordden hem: 'We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.' ¹⁸Hij zei: 'Breng ze mij.' ¹⁹En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. ²⁰Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. ²¹Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.