

*Van harte welkom allemaal, ook de gasten en de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een goede en gezegende dienst toegewenst!*

09.30 uur
Voorganger: ds. Bert v.d. Togt
Kind van dienst: Jan Jelle Schoorstra
Kindernevendienst: groep 1-4 en groep 5-8
Lector: Alie v.d. Kooi
Organist: Johan Boeijenga
Oppasdienst: Esther de Vries en Renske Riemersma
VideoTeam: Jan Kuipers en ?
Collecten: 1^e Diaconie, 2^e College van Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Deurcollecte: Onderhoud Kerk

Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar zr. S Jongeling-de Boer, Nij Tjaerda 19 in Damwâld, i.v.m. haar 85^e verjaardag op 26 juni j.l.

Agenda: Ma. 10 juli Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur in Tunawerth
Wo. 12 juli Uiterste inleverdatum kopij kerkblad

Volgende week zondag, 16 juli: - nemen Anneke Minnema en Sjoukje v.d. Wal afscheid van de kinderkerk.
- verleent kinderkoor De Blide Sjongers haar medewerking aan de dienst.
- verlenen ook Jan Kuipers en Yme Dijkstra hun muzikale medewerking.
- zingen we als kinderlied het lied 'Van A tot Z'.
- is er na afloop van de dienst koffiedrinken in de pastorietuin.
- hieronder meer info:



Kinderkerk afscheidsdienst 16 juli

Iedereen is van harte uitgenodigd op zondag 16 juli om 9.30 uur in de Grutte Tsjerke. We nemen dan afscheid van de oudste kinderen van de kinderkerk. Het wordt een hele leuke dienst met onder andere medewerking van kinderkoor De Blide Sjongers.

En deze keer mogen alle kinderen hun lievelingsknuffel meenemen naar de kerk. Dus niet vergeten!

Groetjes van de kinderkerk

16 juli koffie in de tuin

Op zondag 16 juli nemen we als gemeente en als kinderkerk afscheid van de oudste kinderen van de kinderkerk. Na afloop van de kerkdienst is iedereen van harte welkom in de tuin bij ds. Bert en Lidy van der Togt voor koffie met wat lekkers. Daarvoor willen we weer een beroep doen op het baktalent in de gemeente. We horen graag wie er zin heeft om iets lekkers te maken. Dat kan bij Geertje Schoorstra: gjboeijenga@hotmail.com of 571531, uiterlijk op 12 juli.

Hartelijke groet, namens de activiteitencommissie



LITURGIE

ORGELSPEL + BINNENKOMST KERKENRAAD

WELKOM

AANVANGSLIED: NLB 211: 1, 2

STIL GEBED

VOTUM EN GROET

KLEIN GLORIA (NLB 195)

AANVANGSTEKST: PSALM 8: 2, 4-5

ZINGEN: PSALM 8B

BELIJDEN VAN ONS CHRISTELIJK GELOOF

ZINGEN: HEMELHOOG 344

GEBED

KINDERLIED: GA JE MEE

SCHRIFTLIZING: PSALM 19: 1-5a

ZINGEN: PSALM 19: 2

SCHRIFTLIZING: PSALM 19: 8-11

ZINGEN: PSALM 19: 5, 6

VERKONDIGING

ZINGEN: HEMELHOOG 624: 1, 2, 4, 5

DANKGEBED EN VOORBEDEN

COLLECTEN

SLOTZANG: HEMELHOOG 555

ZEGEN + ZINGEN: NLB 431C (3x AMEN)

AANVANGSTEKST: PSALM 8: 2, 4-5 (NBV 2004) ²Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde! In de hemel klinkt een lied over uw macht. ⁴Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt. Ik kijk naar de maan en de sterren die u daar een plaats hebt gegeven. ⁵En ik denk: Een mens is niet belangrijk, en toch denkt u aan hem. Een mens is maar klein, en toch vergeet u hem niet.

SCHRIFTLIZING: PSALM 19: 1-5A (NBV 2004) ¹Een lied van David. Voor de zangleider. ²De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren. ³De hemel vertelt het elke dag, de hemel zegt het iedere nacht, in een heel eigen taal. ⁴Het is geen gewone taal, geen taal met woorden. Het is een taal zonder geluid. ⁵Toch gaat het bericht de hele aarde over, het gaat de hele wereld rond.

SCHRIFTLIZING: PSALM 19: 8-11 (NBV 2004)⁸De wet van de Heer is volmaakt, zijn wet geeft mensen weer kracht. De woorden van de Heer zijn betrouwbaar, het zijn wijze lessen voor jonge mensen. ⁹De opdrachten van de Heer zijn goed, ze geven mensen vreugde. De regels van de Heer zijn duidelijk, ze geven mensen nieuwe kracht. ¹⁰De woorden van de Heer zijn volmaakt, en ze gelden voor altijd. De wetten van de Heer zijn betrouwbaar, ze zijn allemaal goed. ¹¹Ze zijn meer waard dan het zuiverste goud, ze zijn beter dan de zoetste honing.

HEMELHOOG 344

1. Ik geloof dat God mijn Vader, Bron van al het goede is, die van hemel en van aarde Schepper, Herder, Hoeder is: Hij zal weiden, medelijden, teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is, die zachtmoedig binnenrijdt, aan wie alle dank en eer is: zaad, tot ondergang bereid. Opgestaan en opgevaren keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster, en één kerk, de ware bruid, de vergeving van de zonden, paaslicht dat ons graf ontsluit. Eeuwig samen zing ik 'amen', roep ik, God, uw glorie uit!

KINDERLIED: GA JE MEE

Refrein: Ga je mee? Zeg niet "nee", maar sta op en doe mee.

Zet je voetstappen in die van mij. Volg het spoor en ga door.

Of ga jij liever voor? Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

Welke weg wil je gaan? En waar wil je naartoe?

Blijf niet zitten waar je zit, ook al voel je je moe. *Refrein...*

Is de weg soms te lang? Zak je weg in het zand?

Er zijn hobbels op het pad, maar ik geef je een hand. *Referin...*

Loopt de weg bijna dood? Zie je nergens een spoor?

In de verte wordt het licht: gaat de weg daar soms door? *Refrein 2x...*

HEMELHOOG 555

1. Dank U, Vader van de lichten, voor de sterren en de maan, dank dat U mij niet een dwaalweg door de duisternis laat gaan, dank U voor het licht der wereld, voor de zon van mijn bestaan.

2. Dank U, Jezus, voor uw liefde, uw nabijheid en geduld, voor het offer van uw leven, de vergeving van mijn schuld, dank dat mij het licht van Pasen met de moed der hoop vervult.

3. Dank U, Geest, voor al uw gaven, voor het goede wijd en zijd, voor de klank der instrumenten, de muziek U toegewijd, dank U voor een koor van stemmen, dit uur en te allen tijd.

HEMELHOOG 624: 1, 2, 4, 5

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, Die 't heelal verheugde, Bron van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, Die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen.

2. In de harmonie der sferen klinkt een loflied U gewijd. Sterren, eng'len, allen eren U, de Heer der heerlijkheid. Velden, wouden, beken, bergen, stromen, zeeën, alles juicht. Vogels, bloemen en fonteinen, 't werk dat van Uw vreugd getuigt.

4. Open nu ook onze ogen, voor het ware vreugdelicht, opdat wij uw Naam verhogen juichend voor uw aangezicht. Want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht. Ieder wil Gij zijn een vader, die in Jezus tot u vlucht.

5. Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog, Gever van onsterfelijk leven, die tot ons U nederboog. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons Heer, door uwe liefde eeuwig in uw vreugde zijn.