

MEIDIELINGSBLËD ZONDAG 26 MEI 2019, incl. Hemelvaartsdag

ZONDAG 26 MEI

09.30 uur	Grutte Tsjerke (liturgie z.o.z.)
Voorganger:	pastor A.M. Creemer-Allard uit Kudelstaart
Kind van dienst:	Sybren v.d. Wal
Kindernevendienst:	groep 1-4 en groep 5-8
Lector:	Jannechien v.d. Kooi
Organist:	Joop de Jong
Collecten:	1 ^e Diakonie, 2 ^e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingbus
Extra collecte uitgang:	-
Presentatie gemaakt:	Peter Christiaan Veenstra
Bediening presentatie:	Yme Dijkstra en Gerrit Sipma

DONDERDAG 30 MEI, HEMELVAARTSDAG

Voorganger:	ds. G. Postma uit Wâlterswâld (liturgie z.o.z.)
Kind van dienst:	-
Kindernevendienst:	-
Lector:	Bert Folbert
Organist:	Johan Boeijenga
Collecten:	1 ^e Diakonie, 2 ^e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingbus
Extra collecte uitgang:	-
Presentatie gemaakt:	Rommy v.d. Kooi
Bediening presentatie:	David de Vries en Hessel Keegstra

BLOEMENGROET:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar het gezin van Theo v.d. Wal en Hieke Wagenaar, Stasjonswei 47, i.v.m. de geboorte van hun dochtertje en zusje Amarins Jantina op 20 april.

ZIEKEN:

Zr. A. Steenstra-Adema, A. Nautastrjitte 9, is tijdelijk opgenomen in Dongeraheim (kamer 3.13).
Zr. T. Tienstra-de Groot, Hantumerwei 15, is kort opgenomen geweest is het MCL.

VOLGENDE WEEK ZONDAG 2 JUNI:

- hebben we als gastvoorganger dhr. G. Riemersma uit Dokkum
- zingen we als kinderlied: Dank u wel

(<https://www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI&index=32&list=PL665EF657A0680562>)

AGENDA: 28 mei Jeugdraadvergadering

ANDERE MEDEDELINGEN:

Nieuwsbrief classis Fryslân: De nieuwste versie staat weer op de website, onder het kopje 'Informatie'.

Versierde wagen Dorpsfeest 2019 – Doe mee !

Ook tijdens dit dorpsfeest willen we als kerk weer meedoen met een versierde wagen. Deze wagen is er speciaal voor alle kinderen die nog niet mee doen met een wagen en dat wel heel graag willen. We houden nog even geheim wat voor wagen het deze keer wordt. Ben je nieuwsgierig en heb je zin om mee te gaan op onze wagen, bel, app of mail dan met Geertje Schoorstra, 571531 of 06 12890729, gjboeijenga@hotmail.com. Graag uiterlijk dinsdag 21 mei. Dan zorgen wij ervoor dat jij mee kunt op de versierde wagen in de optocht. Tijdens de week voorafgaand aan het dorpsfeest gaan we het meeste kluswerk uitvoeren. Alle hulp is dan welkom.

Hartelijke groeten, De activiteitencommissie

Mededelingen voor het Meidielingsblêd uiterlijk donderdags 18.30 uur doorgeven aan de scriba (571380 of o.bouma@knid.nl) • Het Meidielingsblêd staat (veelal vanaf vrijdagavond) op de site van onze gemeente: www.pkn-ternaard.nl • De kerkdienst beluisteren of bekijken is mogelijk (live of naderhand) via: www.kerkomroep.nl • Informatie/mededelingen voor de website kunnen ook aan de scriba worden doorgegeven

LITURGIE ZONDAG 26 MEI - Thema: "Waardevol delen in Bijbels perspectief"

Welkom

Intochtlied: Lied 8: 1, 3 (staande)

Stil gebed

Votum/groet

Zingen: Klein Gloria

Gebed

Zingen: Lied van verwondering (wijs Liedboek van Kerken gezang 466)

1. Wij leven van verwondering / en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen / een hand ons wil behoeden,
dat er een hand is die ons draagt, / dat er een stem is die ons vraagt, / dat God ons leidt ten goede.

2. Wij leven dwars door vragen heen / met tere zekerheden,
dat ondanks voor – en tegenspraak, / hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt, / dat er een stem is die ons vraagt, / dat God deelt in ons heden.

3. Wij leven het mysterie uit, / de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit, / in ons een heel diep weten
weet dat een hand ons leven draagt, / dat er een stem is die ons vraagt, / die ons een God wil heten.

1^e Bijbellezing: Genesis 1: 11, 12, 13, 29, 30, 31

Zingen: Lied 978: 3,4

Met de kinderen: "hoe kan je delen?"

Zingen kinderlied: Kom aan boord

(<https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-KoiZg&list=PL665EF657A0680562&index=45>)

Kinderen naar de eigen dienst

2^e Bijbellezing: Marcus 6: 30 – 44

Zingen: Lied 392: 1,4

3^e Bijbellezing: Matthëus 25: 35 – 40

Zingen: Wij mensen blijven (op de wijs van Lied 72)

1. Wij mensen blijven dromen dromen / en vergezichten zien:
een nieuwe aarde die gaat komen, / er soms al is misschien.
Wij dromen van de mensenrechten / die ieder mens dan heeft.
Niet langer tegen onrecht vechten, / daar 't recht van liefde leeft.

2. Verdwenen zijn de dictaturen / gevangenschap en pijn.
geen honger of verdriet verduren, / God zelf zal bij ons zijn.
Wie in die dromen durft geloven, / voelt zelf verandering:
vertwijfeling en wanhoop doven / in blijde aarzeling.

Overweging

Meditatief orgelspel als inleiding op:

Zingen: Hemelhoog: no. 715 (wijs Liedboek van Kerken gezang 463)

1. De grote dag breekt weldra aan, / het einde van de tijd.
Wees nuchter hier in uw bestaan, / en houd in de gebeden aan / in hoge waakzaamheid.

2. Van liefde zij uw hart vervuld, / een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt, / de zonden toedekt en / de schuld elkaar vergeven doet.

3. Uw huis sta open, welgemeend, / betoon u steeds gastvrij.
Dien naar uw gave iedereen, / beheer wat God u heeft geleend / genade velerlei.

4. Laat als u spreekt uw woord steeds zijn / een echo van Gods stem,
en laten diensten, groot en klein, / een weerschijn van Gods daden zijn, / verricht in kracht van Hem.

Dank en voorbede

Collecte

Zingen: Hemelhoog no. 687: 1, 2, 3, 4

1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, / een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. / Laat het schijnen door ons heen.

2. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, / een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft / Uw genade door ons heen.

3. Maak ons tot een zegening voor de volken, / een zegening voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft / Uw genezing door ons heen.

4. Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, / een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degenen die eeuwig leeft. / Laat het klinken door ons heen.

Zegen

Zingen: Amen

* * * * *

LITURGIE DONDERDAG 30 MEI

VOORBEREIDING

Psalm van de intocht: Psalm 47 : 1, 2

Bemoediging – Groet

Klein Gloria

Drempelgebed

Zingen: Psalm 47 : 3

LOFPRIJZING

Zingen: Lied 665

ROND HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Openbaring 3 : 7 - 13

Zingen: Lied 766

Evangelielezing: Lucas 24 : 36 - 53

Zingen: Lied 663

Verkondiging

Zingen: Lied 315

ROND DE DANKBAARHEID

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 412 : 5, 6

Zegen